



november 2024

5E NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN WINDLUST IN 2024

Beste Vriend(en) van Windlust,

De 5^e nieuwsbrief van het jaar alweer. In de 4^e nieuwsbrief gaf ik aan blij te zijn met de komst van de herfst. Eindelijk weer wind. Dat viel de afgelopen weken knap tegen. Waar we normaal op een mooie winderige zaterdag ergens tussen de 2000 a 3000 omwentelingen van de wieken komen, haalden we de laatste zaterdag er precies 37. Daar kom je normaal als molenaar je bed niet voor uit. Aan de andere kant, Windlust had wat onder de leden. Een behoorlijk serieus mankement en daardoor moesten we toch een beetje voorzichtig zijn. Ik ga het u in deze nieuwsbrief uitleggen. Veel leesplezier gewenst.



Een gebroken voeghout.

Wat is dat nu weer hoor ik u zeggen. Dan ontkom ik niet aan een gevorderden les molenkap constructie. Gaat u er maar even uitgebreid voor zitten want dit duurt even. Altijd leuk om door te vertellen op een



verjaardag. Windlust heeft, zoals u weet, een witte stenen romp. Bovenop deze romp bevindt zich een kruivloer. Op deze kruivloer loopt in de kuip een rollen kruitwerk. Daar weer bovenop bevindt zich de gehele kap met het wiekenkruis. Door deze constructie kan de kap ronddraaien. Best wel handig met die veranderende wind in Nederland. Die kap is op zichzelf ook een zeer stukje fraai timmermanskunst. De basis van de kap bestaat uit 2 kromme voeghouten. In het verleden werden hier bewust krom gegroeide

eiken voor uitgezocht, op de foto hiernaast ziet u een stuk van deze kapconstructie. Let even op de vorkheftruk en de kromme vorm van het op de achtergrond liggende voeghout, maar ook hoe groot dit allemaal wel niet is.

Wat was er nu bij Windlust aan de hand. Toen de lange spruit een paar weken geleden vervangen werd konden we eindelijk een blik werpen op de inkepingen in de voeghouten. Normaal ligt daar de spruit op en zie je er niets van. Wat ik bijna vergeet te vertellen is dat ons linker voeghout "vroeger" een rechter voeghout is geweest, dit zagen we al aan de sporen in deze balk. In het verleden bestond er nog geen marktplaats voor 2^e hands molenonderdelen, maar alle bruikbare balken van gedemonteerde molens werden zoveel mogelijk hergebruikt in andere molens. Zo ook bij Windlust. Waar dit voeghout ooit vandaan is gekomen zal altijd een vraag blijven,



een heel oud stuk eikenhout is het zeker. Bij de restauratie van 2008 was er met 2 componenten epoxy het een en ander versterkt aan het linker voeghout.

Deze reparatie heeft het 16 jaar uitstekend volgehouden. Tot nu. Bij de inspectie van het linker voeghout bleek dat er een enorme scheur in zat. Geen kleintje maar eentje die bijna door het hele voeghout heen liep. Het voorste deel, waar het meeste gewicht op rust, was bijna losgebroken van het deel wat binnen de molenkap zit. De molenmaker van de Restauratiewerkplaats was erbij en ik zag aan zijn gezicht dat het serieus mis was. (zie de pijlen op de tekening voor de plek van de scheur) Ik kan u wel vertellen dat het spook van een molen die door problemen met de constructie weer moest worden stilgezet, door mijn hoofd schoot. Gelukkig wist de molenmaker hoe hij dit tijdelijk kon voorkomen. Neemt niet weg dat er direct een plan moest worden gemaakt, niets doen was geen optie. Een voeghout vervangen betekent dat de hele kap van de molen eraf moet. Dat betekent dan ook weer dat het wiekenkruis eraf moet. En dan heb je nog niets gerepareerd. Een reusachtige en zeer kostbare operatie.



Gelukkig had de Reparatieworkplaats nog een plan B. Na overleg met de “technische man” van de Stichting Molens Hoekse Waard hebben we besloten hiervoor te gaan. Omdat er toch wel een beetje haast bij was, werd dit werk voortvarend opgepakt. Met een laser heeft men de maten van het bestaande voeghout nauwkeurig opgemeten. We leven per slot van rekening wel in 2024. De duimstok bleef in de kast.



Windlust heeft nu dus een primeur. De eerste molen in de Hoeksche waard met een spalk. En wat voor eentje. Een flink stuk metaal van 600 kilo. Een koker van 15 mm dik staal die het voeghout weer (letterlijk) ijzersterk maakt. Netjes met beugels om het bestaande linker voeghout heen geschroefd. Een reparatie waar we vele jaren mee vooruit kunnen. Er is voor ons molenaars maar een klein

nadeeltje, de ruimte om naar het halslager van de molen te klauteren is een stukje kleiner geworden. Enige lenigheid is wel op zijn plaats nu. Dat halslager moet elke zaterdag gesmeerd worden, dus er is geen excuus om er niet langs te klimmen. Tot zover de uitgebreide cursus voeghout voor gevorderden.



De uitdeelbroodjes

Normaal is dit de tijd dat ik u op de hoogte stel van de plaats en de tijd waar u als vriend uw eigen uitdeelbroodje op kunt komen halen. Alleen is daar een kink in de kabel gekomen. De bakker die altijd voor ons klaar stond is niet lang nadat hij was overgenomen door een andere bakker, helaas failliet gegaan. Het is ons niet gelukt een andere bakker te vinden die deze taak kon over nemen. Geen uitdeelbroodjes meer dus. Wij vinden dit net als u erg jammer, maar dit probleem was niet te voorzien en kunnen we echt niet oplossen. We werken nog aan een alternatief. Ik hoop daar snel iets over te kunnen vertellen.



December komt snel dichterbij. Het is dus ook tijd voor de:

Kerstbroodbakworkshop bij Jan de Koning.



Echt de allerlaatste workshops. Jan is inmiddels niet meer zo piepjong en wil het graag een beetje rustiger aan gaan doen. Dus de workshops bij Jan stoppen. En dat respecteren we natuurlijk. Jan heeft vele jaren vol enthousiasme voor ons klaargestaan en ook deze laatste keer gaat hij er nog vol tegenaan met als uitsmijter 2 keer zoveel workshops.

U kunt zich bij deze weer opgeven voor de kerstbroodbakworkshop bij Jan de Koning in Maasdam. De volgende dagen en tijdstippen zijn voorlopig gereserveerd.

- Maandag 9 december 2024 vanaf 12.00 uur (middagworkshop)
- Dinsdag 10 december 2024 vanaf 18.00 uur (avondworkshop)
- Woensdag 11 december (middagworkshop)
- Donderdag 12 december 2024 (avondworkshop)

De kosten zijn nog steeds 25 euro per persoon (ter plaatse cash afrekenen) en u gaat gegarandeerd naar huis met allerlei lekkers en eigen baksels.

Opgeven kan via het emailadres korenmolenwindlustwestmaas@gmail.com. Deelname wordt door mij via de mail bevestigd.

Nieuwjaarsborrel

Ook deze traditie gaan we een beetje aanpassen. We willen er nog niet mee stoppen, ondanks dat de “opkomst” de laatste jaren een beetje tegenviel. ZATERDAG !! 4 januari 2025 bent u van harte welkom op de molen om vanaf 16:00 uur het glas (gluhwein) met ons te heffen op het nieuwe jaar.

Mede namens alle vrijwilligers van Windlust.

Bob van der Hee (1^e molenaar)